

Busreis Asser Boys in 2015 naar Oostenrijk en Zuid Duitsland

Door Gerrit de Vries, Assen 26 mei 2015

Het begint al een beetje een traditie te worden bij Asser Boys. Jaarlijks wordt een busreis georganiseerd, waar een deel van de Asser Boys familie aan deelneemt.

Dit jaar ging de reis eerst naar Abtenau in de buurt van Salzburg, Oostenrijk. De bus vertrok op 1 mei 2015 om 6.00 uur vanaf de Praxis in Assen. Van begin af aan was de stemming opperbest en ondanks de weersomstandigheden, bewolkt en af en toe regen en op grotere hoogte sneeuw, is de reis zonder wanklank verlopen.

Vanwege de winterse omstandigheden was het bezoek aan het Adelaarsnest van Hitler en de Grossglockner niet mogelijk. Er moest worden teruggevallen op het alternatieve programma: iets langer in Salzburg blijven. En dat ging prima. Ook de trip naar de Chiemsee met het bezoek aan de Herreninsel was prachtig.



De vierde dag stond het in het teken van een bezoek aan Dachau, Dat was zeer indrukwekkend. Voor degene die niet meegingen naar Dachau, was er een bezoek aan de stad München. Aan het eind van de dag was er een rondleiding door de Allianz Arena, het stadion van Bayern München. Voor de reis was het nog even spannend of het door kon gaan omdat Bayern München nog in de Champions League meedeed. Maar ze moesten gelukkig eerst uit. Het bezoek van Asser Boys stond zelfs aangekondigd op de borden van de Bayern Arena. Blijkbaar hebben de organisatoren kunnen overtuigen dat Asser Boys een topclub was uit Holland. De rondleiding was een belevenis op zich.

Op de terugreis werd vlak voor Würzburg nog even overnacht met een complete muzikale toegift van de eigenaar. De volgende morgen werd nog een bezoek gebracht aan de prachtige stad Würzburg. Na het afscheidsdiner in Ibbbüren kwamen de reizigers voldaan aan in Assen om 23.00 uur.

Foto impressie



