



Aan:

Leden van v.v. Asser Boys

Datum: 31 maart 2023

Onderwerp: Bestuur van Verdienste

Geachte leden van Asser Boys,

Ik verheug mij op een leuke middag. Want: ik ga vanmiddag naar een door Warrie Lammerts en Cor Klok georganiseerde middag voor Ereleden, voor Leden van Verdienste en voor leden die meer dan 40 jaar (!) lid zijn van Asser Boys. Een select gezelschap. Ik heb 7 jaar geleden zelf als “verteller” een bijdrage mogen leveren aan een vergelijkbare middag, en kijk nog steeds met heel veel plezier terug op die middag.

Dat maakte dat ik een aantal weken geleden volmondig “ja” heb gezegd op de uitnodiging.

Eerder deze week zag ik uitnodigingen langskomen voor een disco voor onze jeugdleden en voor het traditionele Paaseieren zoeken, werd de vertrektijd voor het 3-daagse internationale jeugdtoernooi van JO 12-1 gedeeld, deelde Jan Hulsinga de planning van de jeugdscheidsrechters voor komend weekend en werd in de kantine met veel passie gesproken over de verhitte strijd om het kampioenschap tussen de 3 zondag-teams van Asser Boys. En terwijl ik mijn laptop afsluit zie ik prachtige foto’s van de zeer geslaagde Sportquiz en van een besneeuwd sportpark aan de Lonerstraat langskomen.

De club leeft. En hoe!

Maar / en: dat is niet overal het geval. U heeft net als ik ongetwijfeld gelezen of gehoord dat de helft van alle vrijwillige verenigingsbestuurders – in het bericht dat ik las wordt aangegeven dat dat er ongeveer 100.000 zijn – “structurele overbelasting” in het vrijwilligerswerk ervaart. En dat terwijl er veel aan de hand is. Want: men komt niet toe aan zaken als verduurzaming van de accommodatie, aan vernieuwing en innovatie van het sportaanbod, aan gesprekken met de gemeente en aan hoe om te gaan met de extreem stijgende kosten.

Resultaat is dat ruim 5.000 besturen vrezen voor de toekomst van hun vereniging, voor een belangrijk deel ingegeven door financiële problemen en door een tekort aan vrijwilligers.

Zonder somber te zijn over de toekomst van Asser Boys is het tekort aan vrijwilligers de laatste jaren ook regelmatig onderwerp van gesprek geweest bij Asser Boys. Of het nu ging over een onderwerp waarbij ik zelf “leidend voorwerp” was, namelijk de opvolging van de jeugdcommissie eind vorig seizoen, of over vrijwilligers voor in de kantine, voor medewerkers op de TT-campings, of zoals ieder seizoen over de zoektocht naar nieuwe leiders en trainers: de spoeling lijkt ieder jaar dunner te worden, en dat is echt een reden voor zorg.



Want zonder vrijwilligers kom ook Asser Boys in de problemen, en ik wil dan ook heel graag de eerdere oproepen herhalen: meld je – wanneer je nog geen rol of klus als vrijwilligers hebt – asjeblijft aan als vrijwilliger van Asser Boys! Draai af en toe een kantinedienst, word lid van een commissie, draai mee in de maandagochtendploeg, word trainer, word leider of word scheidsrechter, of meld je aan als nieuw lid van het bestuur!

Die laatste oproep is voor mij het bruggetje naar een bijzondere groep vrijwilligers: het bestuur van Asser Boys.

Zonder ook maar 1 andere vrijwilliger tekort te willen doen leek het mij vandaag en “nu” HET moment om even stil te staan bij “*het bestuur*”. “*Het bestuur*”. Ik heb tot eind vorig seizoen 5 jaar als voorzitter van de jeugdcommissie deel mogen uitmaken van “*het bestuur*”. Ik was en ben nog steeds diep onder de indruk van de enorme betrokkenheid en van de bijzonder grote bevoegdheid van de heren die al sinds jaar en dag samen “*het bestuur*” zijn. Sinds jaar en dag betekent in dit geval sinds de jaarvergadering van oktober 2008, toen aan Jan Puper is gevraagd om gedurende 3 maanden als tijdelijk voorzitter Asser Boys door chaotische en financieel donkere tijden heen te loodsen. Door Jan is destijds samen met Jan Blauw en Albert Meek een nieuw bestuur gevormd, waarin ook Jan Hennipman en Sjoerd Rombout werden opgenomen. “*Het bestuur*” was geboren.

Bijna 15 jaar later komt het einde van “*het bestuur*” in zicht. Jan Blauw heeft eerder dit kalenderjaar laten weten dat hij zou gaan stoppen met bestuurslid-zijn, en een aantal weken geleden heeft ook Sjoerd Rombout laten weten dat hij gaat stoppen als lid van “*het bestuur*”. En zoals u weet hebben ook Jan Puper en Jan Hennipman laten weten dat ze op afzienbare termijn gaan stoppen als voorzitter en als penningmeester van “*het bestuur*”.

In die 15 jaar is veel gebeurd. Van de eerste 10 jaar weet ik persoonlijk niet zo veel, anders dan dat “*het bestuur*” in 2008 is gestart met een grote financiële “uitdaging”. Een situatie die ik ken; ik ben in 2013 gestart als voorzitter van Donar met een vergelijkbare uitdaging, en ik weet wat dat van bestuursleden vraagt. Hard werken, jezelf als bestuur een doel stellen en een route kiezen, en ondertussen kop van Jut zijn, op zoek gaan naar hulplijnen en naar oplossingen, tegenvallers incasseren, niet-populaire keuzes maken, en jezelf iedere dag weer realiseren dat tijdens de verbouwing de verkoop gewoon door gaat. In dit geval: zorgen dat de rekeningen betaald worden, en zorgen dat er zaterdag en zondag weer gewoon gevoetbald kan worden. En ondertussen het unieke en sociale gezocht van Asser Boys bewaken en waar mogelijk in stand houden.

Met dank aan velen, want ook de leden hebben zich steeds bijzonder constructief en meedenkend opgesteld, is deze financiële uitdaging opgelost, is de club meer dan gemiddeld gezond, en is voor velen Asser Boys nog steeds het sociale vangnet dat Asser Boys Asser Boys maakt, met een contributie die nog steeds verreweg de laagste is van alle voetbalverenigingen in en om Assen.



Naast “geld” zijn ook andere dossiers met verve opgepakt door “*het bestuur*”. Zonder te pretenderen volledig te zijn denk ik dat “*het bestuur*” naast alle dag-dagelijkse besloemingen in en om de Oase Asser Boys prima heeft vertegenwoordigd in de recente discussie met het TT-bestuur over de omvorming van de alom bekende TT-camping naar de nieuwe TT-camping voor motorrijders, heeft Asser Boys de Corona-pandemie zondermeer goed doorstaan, was het eeuwfeest in 2019 fantastisch en is aan Asser Boys de Koninklijke Erepenning toegekend, voetbalt Asser Boys inmiddels op zowel de zondag als op de zaterdag en heeft de club ook verschrikkelijke gebeurtenissen als het ongeval op de Lonerstraat op de best mogelijke manier doorstaan. En steeds heeft “*het bestuur*” er voor kunnen zorgen dat we samen zijn blijven voetballen, ook toen het lastig (b)leek om bewoners van het COA “op papier” wedstrijden te laten spelen in het kenmerkende blauw-wit van Asser Boys.

Na 15 jaar komt er een einde aan “*het bestuur*”, en ik wil van de gelegenheid gebruik maken om aan de leden van Asser Boys te vragen om hun waardering voor de enorme inzet, de waanzinnige betrokkenheid en de ontelbare uren van Jan Blauw, van Jan Hennipman, van Albert Meek, van Jan Puper en van Sjoerd Rombout – samen “*het bestuur*” – te onderstrepen door aan “*het bestuur*” de niet eerder toegekende eretitel “**bestuur van verdienste**” toe te kennen. Ik realiseer mij dat onze statuten deze eretitel niet kennen, dat aan deze titel geen rechten ontleend kunnen worden, maar het leek mij in deze situatie passend. De heren verdienen het wat mij betreft zeer.

Wanneer de ledenvergadering mijn voorstel ondersteunt wil ik de vergadering vragen om bij wijze van instemming met het verzoek de heren te eren en te feliciteren met deze eretitel in de vorm van een welgemeend en zeer verdiend applaus voor hun inspanningen en hun grote verdiensten als bestuur van de voetbalvereniging Asser Boys.

Met een sportieve groet,

Gert Kiel.